

Zalig zij die sterven in den Heer!



Bid voor de ziel

van Mijnheer

LEON MARROYEN

zoon van

Victor en Maria VAN WIJMEERSCH

geboren te Opbrakel den 24 Juni 1920, en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 9 Februari 1940
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Onmeedoogend heeft 'n smartelijke kwaal dit jonge leven weggerukt, diepe droefheid brengend in ons hart en bittere tranen in onze oogen.

Jonge leider der K. A. J., was hij, in de kostschool, waar hij zich tot 'n goed vakman bekwaamde steeds 'n stichtend voorbeeld van godsvrucht, vurigen ijver en edelmoedige dienstvaardigheid voor al zijn medemakers. Terug thuis was hij de troost, de hoop en het geluk van zijne ouders en droomde hij ervan voort te ijveren voor het heerlijk K. A. J. ideaal dat hem gansch had ingenomen en waarvoor hij elken dag nog bad en offerde op zijn lijdensbed.

Het mocht niet zijn. De Heer heeft er anders over beschikt en hem reeds vroeg geroepen tot de eeuwige vreugde van den Hemel, daar zal hij bidden nu en zorgen voor allen die hem hier op aarde duurbaar waren

Goede moeder, beste vader, pijnlijk valt die vroege scheiding en lang nog hadde ik met u gelukkig willen samen zijn. Troost u echter en geloof in Gods eindelooze goedheid en Voorzienigheid. — En gij mijn duurzame bloedverwanten en beste makkers, vergeet me niet in uw vrome gebeden. Tot wederziens in 't Rijk van 't ongestoord geluk en d' eeuwige vrede.

