



## Gedenkt in uw gebeden de ziel

van Juffrouw

### LEONIE MAROYE

geboren te Nederbrakel den 1 September 1854, en in den Heer rustig ontslapen te Oprakel den 29 April 1942. Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden. Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, van de 3e Orde en van andere godvruchtige Genootschappen.

---

De duurzame overledene was steeds een voorbeeld van schoone christelijke deugden: vroom en godvruchtig, zeer behulpzaam, plichtsgetrouw en goedhartig voor eenieder. Voortdurend bezorgd om 't welzijn van allen die haar duurzaam waren, vergat ze steeds edelmoedig en onbaatzuchtig haar zelf, om anderen in alles dienstbaar te zijn. Zoo was haar leven voorzeker aangenaam aan God en mocht zij zonder vrees de komst des Heeren verbeiden.

Steeds berustend in Gods H. Wil en immer vervuld van een onwrikbaar betrouwen in zijne oneindige goedheid, was zij ongeduldig om haar schoone ziel aan haar Schepper terug te geven. Het geluk der uitverkorenen wacht haar nu.

Duurbare bloedverwanten en familie, ik verlaat U allen met een groot verlangen naar God en naar den Hemel; daar, hoop ik, zullen wij elkander eenmaal wederzien. Ik dank U voor uw liefde en genegenheid. U vooral, die mij jaren lang met zooveel toewijding hebt verzorgd en m'n laatste levensdagen hebt verlicht. U dank ik van ganscher harte. Moge O. L. Heer het U ruimschoots vergelden. Bidt voor mij nog dikwijls: ook ik zal U in den Hemel gedenken en Gods zegen over U allen afsmeeken.

---

Uitg. L. Van Hoever Koster Oprakel.