



Gedenk in uw gebeden de ziel

van

MARIA LAUWERS

echtgenoot van

CYRIEL HAUSTRAETE

geboren te Oubraker den 2 December 1872.
en aldaar godvruchtig overleden den 27 Mei 1941.
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

O Heer, kort zijn de dagen van een mensch en zoo spoedig vervlogen: maar wat tellen ook de jaren van het leven hier op aarde vergeleken bij de oneindige eeuwigheid.

Plots en onverwacht werd de duurzame overledene door een pijnlijke ziekte aangegrepen, spoedig verergerde de kwaal en menschelijke hulp kon niet meer baten. Kalm en stil heeft deze brave vrouw zich dan op 't einde voorbereid en gansch gelaten in haar lijden heeft ze haar ziel aan God teruggeschonken. Hij zal haar voorzeker in genade ontvangen en haar beloonen voor de trouwe vervulling harer christelijke plichten.

Pijnlijk is altijd het scheiden van degenen die ons boven alles duurzaam zijn; doch de gedachte dat deze die wij beweenen een beter leven is ingetreden, komt onze tranen stelpen en onze smart verzachten.

Bemide echtgenoot, geliefde kinderen, al te vroeg heb ik u verlaten en werd ik aan uw liefde ontrukkt. Doch troost U in uw smart en stel uw betrouwen op God en bidt voor mij; eens zien wij elkander in den Hemel weder. Duurbare bloedve-wanten, geburen en vrienden weest mijne ziel indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Nederbrakel Druk, Wed. O. Surdiacourt,