

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**FRANCIES DUBOIS**

weduwnaar van Mevrouw

**ROSALIE VANDE WATTYNE**

geboren te Segelsem,

den 26 December 1850 en zeer godvruchtig overleden te Oprakel, den 6 October 1924.

*versterkt door de H. H. Sacramenten*

**Jubilaris der Xaverianen**

Lid van de Confrerie van het H. Hart, van de voortplanting des geloofs en den Wekelijkschen Kruisweg

Hij was een man van geloof, godvreezend en vijandig van het kwaad; de wet der waarheid was in zijnen mond, geene boosheid werd op zijne lippen gevonden, in vrede en godvruchtigheid heeft hij gewandeld. Act. VII. Job. I. Mattn. II.

De vader dien gij beweent, is niet gestorven als om herboren te worden tot een beter leven, dat dan de vreugde waarin hij getreden is, uwe droefheid verzachte. H. Ambr.

De dood zag hij naderen met kalmte en welbehagen, hij was bereid om te verschijnen voor den rechterstoel van God. Hij wist dat voor den goeden christen de dood maar eene verwisseling is met de vreugde des hemels.

Duurbare Kinderen, ik dank u voor de zorgen die gij voor mij heb gehad, dient God getrouw, en leeft zoo, dat gij den dood nooit behoeft te vreezen. Vaartwel, wij zullen elkander in den hemel wederzien.

Beminde Xaverianen, weest uwen getrouwen overleden medebroeder in uwe gebeden indachtig, Hoe meer liefde wij voor elkaar hebben, hoe meer God ons zal beminnen,

Zoet Hert van Jezus, wees mijn heil. (300 d. aft)

R.

I.

P.

*Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*