

Jesus, Maria, Joseph, Dominicus.

Hij was vol iever voor Maria's Rozenkrans.
(H. HYAC.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van den Eerw. Pater

Maria (Dominicus) DE TAND

Geboren te Everbeke den 12 September	1817
Leeraar in 't Collegie van St-Stanislaus	1845
Trad in de Orde der Predikheeren den 21 October	1849
Geprofest den 21 October	1850
Priester gewijd den 23 December	1854
Gekroond Eerwaardig Jubilaris met eene gouden kroon en prachtig vergulden staf in de hand den 24 October	1900
Voorzien van de HH. Sacramenten, godvruchtig in den Heer ontslapen, in het klooster van Thienen, den 3 November	1901

God had hem uitverkoren om zijnen Priester Monnik
te zijn. (I. REG. II, 28.)

Het was een man oprecht goed, vol geloof, eenvoud-
dig en godvreezend; zijne gemoedelijkheid en vrien-
delijke omgang verwierven hem de algemeene achting.
(JOB. I. v. I.)

Die zal geoefend en geleerd hebben, zal groot zijn
in Gods rijk. (MATH. v. 20.)

Dierbare familie, vrienden en mijne talrijke biech-
telingen, geestelijke en wereldlijke, gij weet hoe ik
voor uw welzijn gezorgd heb. Gedenkt u mijner aan
Gods altaar in uwe sacrificien en gebeden. (H. AUG.)

Zoete Herten van Jésus en Maria, weest mijnen
toevlucht. (100 dagen afaat.)

Bermhertige Jésus, geef hem de eeuwige rust.
(7 jaren en 7 quadr. afaat.)

Blijfve zijne gedachtenis in zegen,
en ruste zijne ziel bij God!

