

Barmhertige Heer Jesus geef haar de eeuwige rust.  
300 dag. aflat.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Dame

**THERESIA DE CUBBER**

weduwe van wijlen Mijnheer

**JAN - BAPTISTE LABEEUW**

geboren te Segelsem den 25 December 1818  
en aldaar godvruchtig overleden den 30 Januari 1913.  
Versterkt door de HH. Sakramenten der stervende.

— « 0 » —

Zij was vol geloof, vreesde God en onthield zich van alle kwaad.

Als de kloeke vrouw, waarvan de H. Schriftuur spreekt, heeft zij alles te werk gesteld om de goede zeden in haar huis te bewaren, om de christelijke plichten voorbeeldig te doen onderhouden, om in welgemeenden vrede te leven, met allen die haar omringden. - Het is bekend en zal hoog aangeschreven staan, hoe zij tot de laatste dagen toe van haren langen levensloop het als eene heilige plicht aanzag te werken voor den Heer. Ja in de opoffering aan God van haar dagelijksch werk vond zij haar genoegen; hare vreugde, haar echt geluk. ACT. APOST. VAR. SAL.

Hare gedachtenis zal in zegening zijn en blijven.  
Zoete herten van Jesus en Maria, weest mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.

---

Dr. V. Portois Schoorisse.