



TER ZOETE GEDACHTENIS

VAN

JEANNE BLYAU

Dochtertje van

Gaston en Marguerite Surdiacourt

geboren te Everbeke, (St. Jozef)

den 2 Februari 1923 en aldaar overleden

den 8 Juli 1927.



Jezus deed een klein Kind komen en stelde het te midden van hen. Voorwaar ik zeg U: indien gij niet als kleine Kinderen wordt, zult ge nooit het hemelrijk binnen gaan. Het Rijk des hemels behoort hun.

(Matth. 18. 3.)

Het meisje is niet gestorven, maar enkel in slaap.

(Matth. 9. 14.)

Dat kind is heen gegaan waar zaliger oorden om daar gelukkig te zijn; het zal voor u bidden bij Gods troon en u uwe zorgen vergelden.

(H. Aug.)

Dit dierbaar Kind groeide op en behaagde aan God en aan de menschen.

(Sarn. 2. 26.)

Troost u zeer lieve Vader en Moeder ik ga naar den hemel.

Lof zij den Heer.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert