

Geloofd zij Jezus-Christus



BID VOOR DE ZIEL

van

MARIA BAUWENS

echtgenoot van

Kamiel Van Haezevelde

geboren te Opbrakel,

den 6 October 1833 en haastiglijk overleden
te Segelsem den 27 Februari 1926

Sneller dan de draad door den wever, zijn hare dagen afgesneden. Hoe gelukkig en gerust is deze die altijd de dood vóór oogen heeft en het woord indachtig is van den Heer.

« Ik zal komen als een dief in den nacht. » Wees dus altijd bereid en leeft zoo dat de dood U nooit in ongereedheid vinde.¹

Zij heeft in werkzaamheid hare dagen overgebracht en in de vrees des Heeren geleefd ; ook was zij van iedereen geacht en men spreekt met lof van hare gedachtenis. Judith VIII.

Bem'nde Echtgenoot, schielijk zijn wij van elkander gescheiden, doch mijn leven is niet gesindigd, maar veranderd in een beter leven. Dat de vrede die ik geniet in u verzachte, de hevige smart van m'jn verlies.

Mijn Jezus, bermhertigheid. (100 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde

(7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Drukk. A. Vandendriessche, Nederbrakel.