



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Nicole VANDENDAELE

echtgenote van wijlen De Heer Philippe Dubar

geboren te Ronse op 9 december 1944
en er godvruchtig overleden op 21 juni 2005,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.



In mijn prille kindertijd
hoorde ik vaak vertellen
hoe engelen hemelse heerlijkheden
ruilden voor aardse zonnestralen

En dat waar een hart
angst en pijn verborgen houdt
dat waar een hart in stilte bloedt
met innerlijke tranen

Dat wanneer een hart vurig bidt
en enkel naar verlossing smacht
er dan een engel neerdaalt
en het zachtjes naar de hemel voert

Ja, ook voor mij daalde zo een engel neer
en op vederlichte vleugels
vliegt mijn geest ver van alle pijn
naar mijn hemelse rust

Wesendonk - lieder