

Ik weet dat mijn Zaligmaker leeft, en dat ik op den jongsten dag weder uit de aarde zal verrijzen.
(Job. 19 - 25).



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

CORNELIUS BROUWERS

WEDUWNAAR VAN

MARIA MEEUWESEN

lid van den Bond van het H. Hart, van de Congregatie van O. L. Vrouw en van verscheidene Broederschappen. Geboren te Poppel 25 April 1864 en godvruchtig in den Heer ontslapen 25 April 1930, voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een werkzame echtgenoot en goede vader. Verkleefd aan den dienst van God, leerde hij de zijnen God vreezen, de zonde vluchten, de wet Gods beminnen en er naar leven.

Gedenk, o Heer, dat hij in uwe tegenwoordigheid gewandeld heeft in der waarheid en met een geloovig hart, en dat hij volbracht wat U aangenaam was.

II Reg. 20 - 3.

Vader verlaat de wereld, waar hij veel geleden heeft. « Alleen de graankorrel die sterft, brengt rijke vruchten voort » — naar dat woord van Christus is zijn dien naar door 't leven gegaan, in het lijden van den Meester heeft hij gedeeld en door de smarten gelouterd mag hij met Hem de heerlijkheid ingaan. (Palmenzondag).

Mijne kinderen, ik heb u allen bemind. Bewaart in u den geest van Gods Liefde en blijft vereenigd eendrachtig onder elkander, leeft alzoo dat gij den dood nooit behoeft te vreezen.

H. Athanasius.

Gij vooral die ik zoo gelukkig aan den Heer mocht afstaan, bewaart getrouw de gedachtenis aan uw vader bij het altaar des Heeren en in het stille kloosterleven.

Vaartwel, mijne dierbare kinderen, wij zullen elkan- der spoedig wederzien en leven in den eeuwigen vrede van Christus.

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde.

H. Maria, Moeder van smarten, wees mijne zaligheid.