

Kom, braid van Jezus-Christus, ontvang de kroon
die de Heer u bereid heeft. (Kerk. off.)

BID VOOR † DE ZIEL VAN

Eerwaarde Zuster Magdalena.

in de wereld :

Juffrouw SYLVIE MATTHYS

Geboren te Croyshautem, den 23 April 1841

In het Klooster getreden bij de Zusters van den H. Franciscus, te Opbrakel, den 2 Januari 1871

Gekleed den 19 April 1871

Geprofest den 23 April 1872

Door hare oversten naar het Klooster van Michelbeke gezonden alwaar zij na een verblijf van meer dan zes en veertig jaren, zeer godvruchtig is overleden den 13 Februari 1919, na versterkt te zijn door de HH. Sacramenten der sterpenden.

Deze eerwaarde Zuster heeft tijdens haren langen levensloop hier op aarde, iedereen gesticht door hare godsvruchtigheid, verduldigheid, zachtmoedigheid, minzaamheid en andere deugden die de goede kloosterlinge kenmerken. Ook mogen wij met vast betrouwen verhopen dat de goede Jezus haar reeds deze troostvolle woorden heeft toegesproken: « Mijne welbemind Bruid standvastig hebt Gij geweest in mijnen dienst, getrouw aan de plichten u door den H. Regel opgesteld, welaan, neem bezit van den troon dien ik u voor alle eeuwigheid heb voorbeschikt. »

Van het klooster naar den hemel is de weg zeer gemakkelijk.

H. Bern.

Mijne welbeminde Medezusters ik begeef mij naar de zoete eeuwige rust in den Hemel bij den lieven Bruldegom dien wij te zamen geloofd gedien en bemind hebben. Nochtans moest er van mijnen kant nog iets te beloften zijn aan de oneindige rechtvaardigheid Gods, ik smeek U bij den Heere mij te willen helpen door uw godvruchtlige gebeden.

Lieve Blaêderwanten en Vrienden tot wederziens in den schoonen hemel!

Mijn Jezus bermherligheid. (100 d. a.s.t.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.