



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Mevrouw

Yvonne MICHEL

Echtgenoot van Mijnheer François DALY
geboren te Ganshoren, den 17 Februari 1916 en
schielijk overleden te Vilvoorde, den 8 Mei 1941.

Drukk. Fr. Blommaert, Berchem-Bruss. Tel. 26.75.10

Mijn God! mijn God! waarom ontrukkt gij ons die
welbeminde moeder? Geheim! Doch wij buigen het
hoofd en vol eerbied roepen wij uit: dat Uw wil ge-
schiede en niet de onze, o Heer!



O dood, met welke macht rukt gij den blinddoek
van voor onze oogen weg! hoe klaar toont gij ons de
nietigheid der wereld, der vermaken, der eer!

H. Hieronymus

Het is droef dat zij ons zoo vroegtijdig ontroofd is
geworden, maar het is troostelijk te denken dat zij tot
een beter leven is overgegaan.

H. Ambro.

Bemerkt en ziet wat mij is overgekomen... In het
midden mijner jaren ben ik ten grave gedaald... o God,
o God, waarom zoo vroegtijdig sterven? waarom mij
op zoo vrede wijze ontrukken aan de liefde mijner
dierbare echtgenoot en kinderen? Omdat het volgens
uwen wil geschied is.

In de schoonste dagen mijns levens moet ik van de
wereld scheiden; doch, o Heer, dat uw wil maar niet
de mijne geschiede.

Ik ben nog zoo jong en reeds is mijne ziel verzadigd
van ellende en neigt mijn leven naar het graf.

Kalm en gelaten heeft zij hare schoone ziel den
Heer terug gegeven, haar diep geloof en kristen levens-
wandel zullen bij God beloond worden.

Teergeliefde echtgenoot. ouders en zuster, hebt
goeden moed de Heer zal u vertroosten na de smart-
volle dagen van het afscheiden. Blijft in liefde tot elkan-
der vereenigd om beter den strijd des levens te door-
worstelen en verdiensten te vergaderen voor den Hemel.
Vaarwel, beminde familie, hierboven zullen wij elkan-
der wederzien.

Genadige Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust.
7 jaren en 7 quadr. afl.

Jesus, Maria, Jozef!

7 j. en 7 quadr. afl.