

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN. (100 dag. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CONSTANTIA COESENS

weduwe van Mijnheer

AUGUST BAGUET

geboren te Nederbrakel, den 11 December 1841 en
aldaar overleden den 25 April 1917.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Van kindsheid af heeft zij God gevreesd en zijne geboden onderhouden; zij had een levendig geloof en eene ongeveinsde godvruchtigheid; in lijden en beproevingen bleef zij standvastig in de vrees des Heeren, God lovende en dankende al de dagen van haar leven.

Tob. C. II.

De vrede der ziel in het uur der dood is dikwijls het begin der belooning van den rechtveerdige.

H. Greg.

Vaartwel, Beminde Kinderen en Kleinkinderen. Ik heb u opgevoed in eer en deugd. In uwe kinderlijke liefde heb ik de schoone belooning gevonden van mijne ouderlijke zorgen; gij hebt mij gedurig met hulp en troost omringd. Het valt mij droevig dat gij nu bij mijn afsterven niet al te zamen mijn sterfbed kunt omringen. De ongelukkige tijd ontleent mij die vreugde. Geeft gij die hier bij mij zijt, mijnen laatsten groet en zegen aan uwe afwezige Broeders. Vraagt hun in mijnen naam van altijd met u getrouw te blijven aan uwe godsdienstplichten en vereenigd te leven in wederzijdsche liefde. Herdenkt uwe moeder in uwe gebeden, gij zult hare voorbeelden indachtig blijven.

Mijn Jezus barmhertigheid. (300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.