

Ik zal haar e'en gezegenden ouderdom schenken
en haar het geluk aantoonen dat haar voorbereid
Dent, XI.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

EUPHEMIA D'HAEYER

weduwe van Mijnheer

FREDERICK DE VOS

geboren te Nederbrakel, den 8 Juli 1844 en aldaar
godvruchtig overleden den 11 December 1923.

*Nade H.H. Sacramenten der stervenden ontvangen
te hebben.*

Lid van den Derden Regel van den H. Francisous
van Assisië.

De dierbare overledene mocht gedurende haar
langen leeftijd als een voorbeeld van vele deugden
aangeetoond worden: met een ongeveinsd en recht-
schapen hart beminde zij immers God en haren
evennaaste.

Zij heeft ondervonden dat het aangenaam is te
sterven wanneer men een deugdzaam leven achter
zich heeft, en dat men daarom verzekerd is van de
gelukzalige eenwigheid.

De zielen die het H. Hart van Jezus vereeren,
vinden in dit Hart eene veilige schuilplaats tijdens
hun leven, maar vooral in het stervensuur.

H. Marg. M.

Vaartwel, beminde Kinderen en Familieleden;
gedenkt u mijner in uwe gebeden en H. Communiën
en dat de zegen des Allerhoogsten steeds over u
neerkome.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde,
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 dag. afl.)

Rust In Peis.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.