

Laat de kleinen tot Mij komen, want hun
behoort het rijk der Hemelen.



Dierbare Gedachtenis

van

ELFRIEDA DE LANGHE

teergeliefd dochtertje van

Mr Remi en Mevr. Alice REYNS,

geboren te Oudenaarde, den 10 Augustus 1943

en aan de liefde zijner ouders ontrukt te

Nederename, den 17 Juli 1951.

Haalt me een roosje. Serafijnen,
Uit de dorre zandwoestijnen
Van het ondermaanse diep !
Midden onder 's aardrijks doornen.
Bloeien er nog uitverkoornen.
Die ik voor mijn Hemel schiep.

De Almacht zweeg ; een engel daalde,
Wien de heerlijkheid omstraalde
Van de Godheid die dit sprak.
Met de zeis des doods gewapend,
Vond hij 't lieve roosje slapend,
En hij sneed het van den tak.

Waarom valt gij thans aan 't klagen,
Gij, die 't roosje hebt gedragen,
Van uwe eer beroofde tronk ?
Door den Seraf afgesneden,
En verplant in 't zalig Eden
Is het nu der Englen pronk.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers