

Haar krachten namen af, en zij stierf in eenen gelukkigen en hoogen ouderdom.



## BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

## NATHALIE DE MEYER

weduwe van Mijnheer

Petrus-Franciscus DE PESSEMIER

geboren te Strijpen, den 10 October 1852 en er  
godvruchtig overleden, den 21 Maart 1944.

*Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden en  
den Pauselijken Zegen.*

**Zij was lid van de Confrerie van O. L. Vr. van Deynsbeke.**

Wij moeten haar niet beweenen omdat zij gestorven is en den loon harer deugden is gaan onvangen, maar wel omdat die teergeliefde en godvreezende moeder ons is ontnomen

Zij was een teedere en voorbeeldige moeder. Zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten; met hart en ziel leefde ze voor haar huisgezin, en bewaarde haar kinderen als eenen schat die God haar had toevertrouwd en die zij Hem zou wedergeven.

Overtuigde christene, eenvoudig, rechtveerdig, godvreezend en van alle kwaad verwijderd, wandelde zij in al de geboden des Heeren.

Mijne dierbare Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank voor uwe goede zorgen en genegenheid, gij waart de zonen en de troost in mijnen ouden dag, dat de Heer u zegene en beloone om het goed dat ge mij gedaan hebt. Bidt voor mij; ik vergeet u niet in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U. 300 d  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.

R.

I.

P.

*Innig getroffen door uwe blijken van deelneming biedt  
de familie Ued. haar oprechten dank.*

Drukk. C. Melckebeke, Sottegem, Tel. 111