

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



Zalige Gedachtenis

van

ROBERT DE VOS

zoon van

wijlen Frederick en van Euphemia D'Haeyer.

geboren te Nederbrakel,
den 10 Juni 1875 en aldaar overleden
den 30 April 1909.

Voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

In zijn lijden had hij troost gevonden in den Heer.

Gelukkig de man welke God wakent, want de dood komt gelijk een dief in den nacht. Zij spaart niemand noch rijk, noch arm, noch oud noch jong.

H. Schriftuur

Wees barmhartig met uwen dienaar, O Heer.

Seg. xx

Gij maaktet mijne dagen kort, en mijn bestaan is als niets bij U. Ja, loutere ijdelheid is alle mensch, die leeft.

Ps xxxviii

Vaartwel beminde Moeder, Broeders, Zusters en bloedverwanten, ik verlaat een tranendal voor eene eeuwige vreugde. Bidt voor mij en tot wederziens.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil.

300 dagen afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. RADYS-GALLE, Markt.