

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

29



9660

BID VOOR DE ZIEL.

van Mevrouw

**CORDULA DE VOS**

Echtgenoot van Mijnheer

**FRANCISCUS VAN DE WATTYNE**

geboren te Nederbrakel,

den 3 Januari 1871 en aldaar overleden

den 2 Maart 1918.

*Versterkt door de HH.Sakramenten der stervenden.*

Wat is toch de mensch hier op aarde! De dood komt als een dief in den nacht. Nooit is men vrij van hare verraderlijke slagen. Gelukki<sub>g</sub> zij die altijd bereid zijn.

Zij was eene deugdzame vrouw, geheel en gansch aan den dienst van God en aan het geluk van haar huisgezin toegewijd. Hare dagen heeft zij in werkzaamheid beleefd.

Hare onverwachte dood dompelt haren duurbaren man en geliefde kinderen in rouw en droefheid. Nogthans moet men zich troosten met het gedacht dat zij een tranendal heeft verwisseld met eene eeuwigheid van geluk.

Beminde Echtgenoot, lieve Kinderen bedroeft u niet te veel over mijn zoo vroegtijdig als onverwacht afsterven. Bij God zal ik bidden voor u die mij in dezen laatsten oogenblik met zooveel liefde omringt hebt en voor den teergeliefden Broeder die zoover van u verwijderd is opdat hij weldra met u wederom vereenigd zij in de liefde en steun van vader en in het christelijk herdenken van uwe moeder.

Mijn Jezus bermhertigheid! (100 d. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt