

O H. Kruis, onder uwe schaduw rust en
hoop ik.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL DE VRIEZE,

echtgenoot van

Mevrouw Theresia Capriau,

Lid van de confrerie der H. Barbara,

geboren te Santbergen, den 19 Augustus 1866 en al-

hier overleden, den 10 Augustus 1935.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

.....

De dierbare afgestorvene, had daags te voren, met diepe godsvrucht, nog de H.H. Sacramenten ontvangen; toen hij 's avonds zich onpasselijk gevoelde, en vroeg om ook bediend te mogen worden van het Sacrament van 't H. Oliesel. Eenige uren nadien gaf hij zijn ziel terug aan haren Schepper. Hoe troostelijk is zulk afsterven voor de overlevende familieleden.

Op U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld: in der eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

(Ps. 70. 1)

Dierbare Echtgenote, lieve Kinderen en Bloedverwanten: zooals het met mij geschied is, zoo zal het met u ook eens gebeuren. Vreest God en onderhoudt zijn geboden. Tot weerziens in den Hemel, en bidt voor mij.

Mijn Jezus, bermhartigheid!

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 dag. afl)

Drukk. R. De Boeck-Rogier, Brug, Santbergen.