

Kostelijk is de dood der rechtvaardigen in de
oogen des Heeren. Ps. CXI, 13.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA GOESSENS

Echtgenootte van Mijnheer

JAN-BAPTIST VAN DE VYVER

geboren te Nederbrakel, den 10 September 1863 en
aldaar overleden den 10 October 1924.

Versterkt door de H.H Sacramenten der stervenden

Van kindsbeen af heeft zij gewandeld op de
wegen des Heeren, zijne geboden onderhouden en
van ganscher harte Hem zoeken te behagen. De
dood ontrok haar aan de liefde van echtgenoot en
kinderen; doch zij was bereid om aan God rekening
te geven van haren levenswandel.

Ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk
van eeuwig geluk. Onze scheiding zal niet lang
duren. Het eenigste dat ik van U vraag, is, dat gij
mij zoudet indachtig zijn in uwe gebeden.

Die U beminnen o Maria, genieten eenen aange-
namen vrede, en de eeuwige dood zal hen niet
overkomen.

H. Alph. de Lig.

Vaartwel! duurzame Echtgenoot en Kinderen, Gij
weet met welke liefde ik U bemind heb; wandelt
voort in de vrees des Heeren en op het einde
van dit ballingschap zullen wij malkander weder-
vinden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. ajl),

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert