

Gods wil geschiede...
ENGELACHTIGE † GEDACHTENIS

van

MARIE-ROSE - MARTHE

het welbemind dochtertje van

Mr. en Mevr. Remi MENSCHAERT-DE CLERCO

geboren te Ronse, den 7 Mei 1933,
en aan de teedere liefde harer ouders ontrukt te
Nederbrakel den 12 November 1934.

Sinile paroulos venire ad me!...

Met levenslust, vol jeugd omtogen,
Ontlook een roosje lief en teër:
Toen, blind, de Dood kwam toegevlogen.
En sloeg het onbermheitelijk neêr!...
O lieve Moeder! wil niet weenen,
Uw roosje is uit dit tranendal!
't Is naar den schoonen Hemel henen,
Waar het nimmer verwelken zal.

Een Engel zag ik heimlijk zweven
In d'hooge lucht, en eindloos zacht,
Heeft hij 't versierde roosje ontheven
En heeft het in Gods schoot gebracht.
O lieve Vader! wil niet weenen,
Uw roosje is uit dit tranendal!
't Is bij de blanke Englen henen
Waar 't eeuwigdurend bloeien zal.

Een blinkend sterreken zag ik glansen.
En pinklen boven d' aardschen grond!
En in de blauwe hemeltransen,
Zong rein en zacht een kindermund:
O lieve Ouders! wilt niet weenen,
Uw roosje is uit dit tranendal!
Met d' Engel naar den Hemel henen
Waar 't eeuwig u gedenken zal.

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.