

Eene langdurige ziekte is eene oefening van medelijden voor degenen die de zieken bijstaan, en van verduidelijking voor degenen die de ziekte lijden.

H. Franc. van Sales.

BID VOOR † DE ZIEL.

van

Theophiel VAN GLABEKE

Echtgenoot van

Irma De Coninck

geboren te Maercke-Kerkhem, den 6 October 1869 en godvruchtig overleden te Ronsse, den 24 Maart 1918.

Hij was lid van den Kerkraad te Nukerke, alsook van de confrerie van het H. Hert van Jezus, van den wekelijkschen Kruisweg & van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

De overledene was een deugdzaam man, getrouw aan de oefeningen van den godsdienst, geschikt van zeden, rechtvaardig en vreedzaam in zijnen handel, zachtmoedig en verduelig in zijn lijden. Script. Passim

Met den Apostel Paulus mocht hij uitroepen : « Dit is onze roem, de getuigenis van ons geweten dat wij in de eenvoudigheid des herten er in de gerechtigheid Gods in deze wereld gewandeld hebben. » 11 Cor. 1, 12.

Om martelaar te zijn, is noch het zweerd, noch het vuur noodig ; het is genoeg verduelig te zijn in het lijden. H. Greg.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon ; ik zag op tot den Heer mijnen God, en Hij kwam mij ter hulp in al mijne ellenden. Ps cvi 12-13

En nu Heer, behandel mij volgens uw goeddunken, en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde, want het is mij voordeeliger te sterven dan nog langer te leven. Tob. III, 6.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.