

Wat is de dood? De rust na 't werken van  
dit leven. H. Chryst.



BID VOOR DE ZIEL

van

## LÉON VAN GLABEKE

geboren te Ronse den 5 Mei 1884  
en overleden te Gent den 31 Maart 1920.

Voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

In de vrees des Heeren opgevoed, was hij getrouw aan de oefeningen van den godsdienst. Rechtzinnig van hart en zacht van gemoed, geregeld van gedrag en vriendelijk in zijnen omgang, zoo zal zijn aandenken in zegen blijven.

De Heer had hem verrijkt met eene kostbare ziel vol edele deugden. De Heer had hem ons gegeven, heden vraagt Hij hem weder... dat zijn heilige naam gebenedijd zij! Wij geven hem den Heere weder zonder klagen, maar met het hart vol droefheid. H. Ephrem.

Job XIV 10 — Rom XV 30.

Ik heb ellendige maanden gehad en droeve nachten geteld, doch de Heer heeft mij goed gedaan. Job.

Op U, o Heer, heb ik mijne hoop gesteld; laat niet toe dat deze verijdeld worde. Om uwe rechtvaardigheid verlos en red mij. Ps. LXX. 1 en 2.

Mijne dierbare broeders, zuster en bloedverwanten, dient den Heer in waarheid en tracht altijd te doen wat Hem behaagt... Ik smEEK u door Onzen Lieven Heer Jezus-Christus en door de liefde van den H. Geest mij indachtig te zijn in uwe gebeden

Bid de 4 Akten.

Mijn Jezus bermhertigheid! (100 d. afl.)

R. I. P.

Ronsse, druk. Goebeert.