

O dood ! ik zie niet waarom ik u zou moeten vreezen
daar gij voor mij de deur des levens wezen moet.

H. Ther.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL

van Vrouw

THERESIA VANDERLINDEN,

echtgenote van Mijnheer

AUGUSTUS VANDENDOOREN,

geboren te Ste-Maria-Audenhove den 15 April 1806,
en overleden te Nederbrakel den 31 Oktober 1881,
na in de grootste godvruchtigheid de II. Sakramen-
ten ontvangen te hebben.

Die haar ooit gekend hebben zullen u zeggen hoe
zij haren weg voor den Heen bewandeld heeft.

Vraagt aan de arme moeders en kinders van Ne-
derbrakel en omstreken, waar zij in hunnen nood
om troost zochten ? ... en zij zullen u antwoorden :
hoe zij hunne weldoenster verloren hebben...

Haar man, hare kinderen en dienstboden zullen
u over Haar voorbeeld en goede lessen getuigen...

Ook is zij na een heilig leven, van hare kinderen
omringd, en na deze gezegend te hebben troostelijk
in den Heer ontslapen...

En gij, mijn-zoon, wees mij indachtig aan den
autaar des Heeren.

H. Aug.

Moge hare ziel, met de ziel van alle geloovige
overledenen in vrede rusten. Amen.

R.

I.

P.

Geeraardsbergen, drukk. F. AVOUX-DE VLARINCK.