

JEZUS, MARIA, JOZEF, AUGUSTINUS.



Gedenk in uwe gebeden de Ziel  
van Eerwaarde

## ZUSTER MARIE-PAULINE VANDER LINDEN

HOSPITAALZUSTER VAN REBECQ

Geboren te Nederbrakel, . . . den 23 Februari 1890  
In het Klooster getreden, . . . den 8 September 1913  
Werd er geprofest, . . . . . den 31 Mei 1915  
Ontsliep er zacht in den Heer den 30 September 1940

---

God heeft haar beproefd door het lijden, gelijk het goud in den smeltoven. Hij heeft haar aanvaard als brandoffer; daarom zal Hij welwillend op haar neêr-zien... De rechtvaardigen zullen schitteren; zij zullen glinsteren als vlammen,      *Wijsh. III, 6-7.*

---

Verheug U, uitverkorene van Uwen Heer, want na hier op aarde geleden te hebben, zult gij u voor eeuwig mogen verblijden in zijn glorie, H. Gertr.

---

Ik heb niets verlangd op aarde : God is mijn erf-deel voor altijd.      *Ps. 72.*

---

Niemand heeft grooter liefde dan wie zijn leven geeft voor deze die men bemint. (H. Joan. 15). Dat is het leven van een Hospitaal-Zuster,

---

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.  
300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
300 dag. afl.

---

Druk, Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.