



Bid voor de ziel van de Heer  
**Emiel, Theophiel, Antoon, Marie**  
**VANDERMEERSCH**

echtgenoot van Mevrouw **Lucy Thienpont**

Ere - Notaris

Voorzitter der Kerkfabriek van O. L. Vr. van Pamele  
en van het Genootschap van St Vincentius a Paulo,  
Erelid van de Bond van het H. Hart en lid van de  
godsdienstige genootschappen der parochie,

vereerd met het Pauselijk ereteken

« Pro Ecclesia et Pontifice »

geboren te Oudenaarde de 23 november 1876 en zacht  
in de Heer ontslapen te Oudenaarde de 19 juni 1959,  
gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de  
Heilige Kerk.

Hij heeft het rijke leven gekend van een strijdend  
kristen die zijn beste krachten heeft verpand aan de  
dienst van Kerk en Volk.

Zijn gezin had aan hem een heerlijk voorbeeld en een  
sterke steun, want hij was edelmoedig, rechtschapen,  
trouw en goed.

Voor allen was hij hartelijk en welwillend, gelukkig  
wanneer hij helpen kon en dankbaar voor de minste  
wederdienst.

Zijn rotsvast geloof en zijn innige, oprechte vroom-  
heid troffen ieder die hem van naderbij mocht kennen.  
Zichtbaar door God gezegend mocht hij zijn laatste  
levensjaren, toen hij naar zijn eigen woord «steedsjonger  
werd voor de eeuwigheid», gelukkig doorbrengen in de  
liefde van zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen,  
omringd door de genegenheid van vele goede vrienden.  
Zijn nagedachtenis en zijn voorbeeld zullen wij dank-  
baar in ere houden.

Ook hierboven blijft hij met ons als trouw echtgenoot,  
vader en vriend verenigd in het gebed. Zijn voorspraak  
moge ons helpen om eens allen weer samen te zijn in de  
eeuwige Vrede van God.