

Wat is de dood? De rust na 't werken van
dit leven. H. Chrys.



Bid een vurig gebed

voor de ziel van

CONSTANT VINDEVOGEL

weduenaar van wijlen

Hortense Van Coppelle

en echtgenoot van

Mevrouw **Eulalie Deschaumes**

geboren te Elsegem den 15 Maart 1846
en godvruchtig overleden te Petegem-bij-Oudenaarde
den 11 Juni 1919,
na eene kortstondige ziekte.

Hij was een verstandig, krachtdadig, rechtvaardig en
openhartig man.

Ik ben getroffen op 't onverwachts, wanneer Gij er
niet aan dacht; onderwerpen wij ons aan den Godde-
lijken wil.

Bemide echtgenoot, kinders, kleinkinders en Gij
allen, mijne bloedverwanten en vrienden, bemint de
rechtvaardigheid en rechtzinnigheid zooals ik ze be-
minde: jammerklachten kunnen mij weinig baten in
den dood, alleen uwe gebeden kunnen mij helpen. Dat
God U zegene in uwe ondernemingen en dat Hij, met
de hulp van U allen, aan mij de eeuwige rust verleene.
Ik ga vervoegen die ons voorgingen en hoop U allen
terug te zien in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 jaren en 7 maal
40 dagen aflaat.)

R. I. P.

Ronsse. lichtdruk. Goebeert.

