

Laat de kleine kinderen tot mij komen.
(Luc. 16.)



Tot Zalig Aandenken

van

GEORGER ANSSENS

zootje van

Mr. Adelson en Mevr. Alice De Meulemeester

geboren te Oprakel,
den 18 December 1930 en aldaar aan de liefde
zijner ouders ontruikt, den 17 Februari 1935.

Vader! Moeder! waarom weenen
Daar uw kindje U verliet?
't Is naar d' hemelzalen henen
Waar het reeds Gods wondren ziet.

't Hoorde ginder uit den hoogen
Jezus wonder zoete stem,
't Is er haastig heengevlogen
't Vond en 't zag en 't minde Hem.

Treurt toch niet! want alle dagen
Zendt het U een grooten zoen,
En het zal U liefde dragen
Beter dan 't op aard zou doen.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.