

Met bitterheid mengelt God het geluk dezer
wereld om ons een ander te doen zoeken welks
zoetheit niet bedrieglijk is. (H. Aug.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARCELINE ASSEZ

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

REMI SCHEEN

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

CAMIEL AUSTRÆTE

geboren te Vloesbergen, op 20 Oktober 1864 en
overleden te Opbrakel, op 30 December 1928.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

Waarom was mijne kwaal ongeneesbaar? Omdat
Gij, o Heer, volgens uwen H. Wil het zoo geschikt
hebt. Job. I.

De verduldige zal tot het einde toe zijne smarten
verdragen om daarna met de eeuwige blijdschap
beloond te worden. Eccl. I.

Met kwellingen omringd, kon ik, o Heer, hier
op aarde geenen anderen troost ontvangen dan
uwe goddelijke barmhartigheid te verhoppen; omdat
gij verlost al de bedrukten die uwe hulp aan-
roepen. Eccl. II.

Duurbare Man dank u voor uwe goede zorgen
en gij mijne Dochter wees mij indachtig in uwe
gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

O, V. Kruis! onder uwe schaduw rust ik en hoop
ik.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.