

Uw Wil geschiede op aarde als in den Hemel.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

VAN EERWAARDE

**ZUSTER ANTONINE**

in de wereld

**Juffrouw Anna-Marie-Melanie BEERENS**

Geboren te St-Martens-Lierde, den 1 September 1889

In 't klooster getreden der Zusters van den H.

Franciscus van Assisië te Oprakel, 29 Oct. 1912

Gekleed, . . . . . 29 Januari 1913

Geprofest . . . . . 29 Januari 1914

Godvruchtig overleden te Oprakel, 19 Nov. 1940

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Kom, bruid van Jesus-Christus, ontvang de kroon die de Heer U bereid heeft omdat gij uw leven gegeven hebt voor zijn glorie. Kerk. Off.

In plaats van te vreezen in haar laatste uur, richtte zij kalm de oogen ten hemel, drukte den wensch uit van de ellenden des levens verlost te worden om des te vroeger de kroon te ontvangen die God beloofd heeft aan degenen die alles voor Hem verlaten hebben. — Zuster Antonine was eene diep godvruchtige kloosterlinge, eenvoudig, bijzonder werkzaam en immer bekommerd om de belangen harer Congregatie. — Zij besteedde hare beste krachten aan de opleiding der weesjes; ook zal de Heer zijne dienaars barmhartig zijn: « Wat gij aan één van Mijn geringsten gedaan hebt, dat hebt gij aan Mij gedaan ». (Math.)

Teergeliefde Broeder, Zuster en Familie; beminde Oversten en Medezusters, gij vooral mijne dierbare Tanten en Nichten den Heere toegewijd, dank om uwe genegenheid en teedere zorgen; ik zal U voort liefde bewijzen in den Hemel; vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

A. D'Haeyer, Koster Oprakel.