

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus-Arthur Carlier

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA-IRMA LOMAN

geboren te Nederbrakel, den 28 September 1884 en
er overleden den 8 April 1915.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

LID VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Een goed leven met een waar geloof maakt den mensch gelukkig. Hij was getrouw aan al zijne plichten en bezorgd voor zijn huisgezin. In zijne ziekte heeft hij met volle overgeving aan Gods wil de ellendige dagen en nachten overgebracht, overtuigd dat wij hier met Christus lijdende, met Hem zullen verheerlijkt worden in den Hemel.

Zijn betrouwen op God versterkte hem in zijn lijden en vertroostte degenen die bedreefd waren om zijne smarten.

Duurbare Echtgenoot, Ouders en Bloedverwanten, uwe verkleefdheid en zorgen heeft mij lang ondersteund en versterkt. Gij hebt mijne smarten geleefd met uwe vertroosting en zorgen. Nu ga ik bij God de belooning ontvangen van mijn lijden en strijden.

Troost u dus en weent niet langer; ik scheid van u met spijt maar tevens ook met hoopvol betrouwen in het onstoorbaar en onvergankelijk geluk des hemels. Herdenkt mij in uwe gebeden,

Barmhertige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Drukk. Oscar Surdiacourt.