

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**LOUIS CARLIER**

Echtgenoot van Mevrouw

**ELISA DE LANGE**

geboren te Nederbrakel, den 23 Juni 1895 en  
overleden te Ressaix, den 10 Juli 1921.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.*

Onverwacht en pijnlijk is de harde slag die ons komt te treffen. Wij zagen hem van ons weggaan en Hij is niet meer in ons midden verschenen. Heden is de mensch gezond, vreugdig, werkzaam, morgen verschijnt Hij niet meer; de dood heeft haar onwederroepelijk werk voltrokken.

Breekt de morgen aan, wie weet, of gij den avond zult bereiken. Th. à K. 23.1.

Hoe gelukkig en verstandig is de mensch die nu zoodanig tracht te leven als Hij wenschte bevonden te worden in de uur zijner dood. Th. à K. 23. 2.

O dood, o groot geheim der dood, hoewel doet gij ons verstaan wat wij hier op aarde zijn. H. Alph.

Duurbare Echtgenoot, kortstondig is ons geluk hier geweest op aarde; ik hoopte nog vele jaren in liefde te leven aan uwe zijde, en zie in 't midden mijner dagen breekt het uur onzer scheiding. Gods H. Wil geschiede zooals ik U beminde op aarde, zal ik U ook beminnen van uit den Hemel.

Duurbare Ouders en Bloedverwanten, droogt uwe tranen, onze scheiding zal niet eeuwig duren. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.  
(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.