

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

FRANS COPPENS

echtgenoot van Mevrouw

EMILIE DE MEULEMEESTER

geboren te Nederbrakel, den 24 September 1868, en
schielijk overleden te Michelbeke, den 23 Oogst 1934.

Hij was lid van het Genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius.

In al uwe werken en in al uwe gedachten moet
gij u zoodanig gedragen alsof gij heden sterven moest.
(Nav. v. Chr. I, 23)

Inderdaad de Goddelijke Zaligmaker vermaant ons
daarover uitdrukkelijk wanneer Hij zegt; „ik zal kom-
men als een dief, en gij zult niet weten op wat uur
ik komen zal. (Openb. 3. 3.)

Gelukkig was de dierbare afgestorvene een christen,
een voorbeeldig echtgenoot en vrome huisvader die
om wille van zijn gediensigheid en zijn deugdzaam
leven bemind was van God en van de menschen.

Dierbare Echtgenoot, Kinderen en familie, ik dank
u om uw liefderijke bezorgheid; onthoudt mijne voor-
beelden en mijne lessen; blijft elkander hartelijk be-
minnen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne! 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk Wed. O. Surdiacourt.