

Gedenk in † uwe gebeden
de ziel van

Marie Clementine CORDIER,

weduwe van

Charles-Louis MATTHYS,

geboren te Everbeke, den 12 December 1851
en aldaar overleden den 17 April 1929.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

De hooge jaren zijn eene kroon van eer
als zij op den weg der gerechtigheid gevonden worden.

De dood die volgt op een deugdzaam leven, mag niet aanzien worden als een ongeluk, want de dood van den rechtvaardigen is kostbaar in de oogen van God en zijne gedachtenis zal in zegening blijven.

Werkzaam en met zorgen heeft zij hare dagen in de vrees des Heeren overgebracht en daarom is zij in vrede gestorven.

Vaarwel beminde kinderen en kleinkinderen, handelt volgens hetgeen gij van mij geleerd, gehoord en gezien hebt. Wees mij indachtig in uwe gebeden.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quad. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk DepessemierVanderdonck