

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# PAULINE COUCHIE

weduwe van Mijnheer

## IVO OCKERMAN

geboren te Schoorisse, den 19 Januari 1850. en godvruchtig overleden, te Oubraker den 6 December 1933.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

Zij was eene brave christene vrouw, eene goede echtgenootte en moeder. Wat bij haar afscheiden troost, 't zijn de goede voorbeelden die zij heeft gegeven, 't is de levendigheid van haar geloof. Hoe vroom en vreedzaam haar leven! Hoe groot hare zachtmoedigheid en liefde voor het huisgezin! Hoe teeder hare godsvrucht tot O. L. Heer en zijne allerheiligste moeder.

God heeft haar beproefd door het lijden, doch door Zijne gratie gesterkt heeft zij de smarten met onderwerping aan zijn heiligen Wil verdragen.

De verduuldigheid in het lijden is eene onuitputbare bron van genade; zij is het zeker teeken van zaligheid, de weg naar den hemel.

Duurbare Kinderen ik verlaat dit aardsche leven om voor mijn oppersten Rechter te verschijnen. Altijd heb ik getracht Hem wel te dienen. Ik dank U, van harte voor uwe kristene liefde en trouwe genegenheid, voor de lange toegewijde zorgen mij zoo echt kinderlijk gegeven. Vergeet nooit de goede voorbeelden uwer ouders, gedenkt uwe minnende moeder in uwe gebeden. Vaarwel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

300 d. afl.

---

Nederbraker Druk. Wed. O. Surdiacourt.