

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. (100 dag afl.)



## Bid voor de Ziel

van

# Charles-Louis De Backer

geboren te Eine den 5 Oogst 1852 en er godvruchtig in den Heer ontslapen den 10 Juni 1925, voorzien van de H. Rechten.

*Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius en van de Confrerie der H. Barbara.*



Hij was godvreezend, werkzaam, zedig van gedrag, geregeld in zijne woorden. MACH.

Van jongs af heeft hij wel geleefd. Die wel leeft, sterft wel en zal eeuwig gelukkig zijn bij God in den hemel. Zalig is immers de dienaar dien God zal bereid vinden, wanneer Hij hem zal komen rekening vragen. MATTH. XXIV, 46.

Met eene christelijke verduldigheid zag hij het oogenblik naderen waarop God hem zou verlossen van zijne langdurige kwellingen en met volle betrouwen onderwierp hij zich aan den aanbiddelijken wil van den hemelschen Vader. overtuigd dat God op aarde kastijdt degenen die Hij bemint, om ze hierna te sparen en dat de dood der rechtvaardigen niets anders is dan de overgang tot een beter leven. H. JOANN. DAM.

*Mijne duurzame Bloedverwanten*, ik dank u voor uwe teedere zorgen: God zal 't u loonen. Ik sterf, maar ik zal u beminnen in den hemel gelijk ik u beminde op aarde. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

*Heilig Hert van Jezus, ik betrouw op U!*  
(300 dagen aflaat).

R. I. P.

Eyne, drukk. O. Hoste-Notebaert.