

De Heer heeft hem versierd met een kleeft van roem en glorie.

†
TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

Jan-Baptist DE BOCK

echtgenoot van Jeanne MEEUS

VELDWACHTER Oudstrijder 1914-18

Vereerd met het Oorlogskruis met 2 palmen

Overwinning- en Herinneringsmedaille en Eerekruis

geboren te Sint-Maria-Hoorebeke, den 31 Januari 1892, en laffelijk vermoord te Linkebeek, den 4 December 1946.

De veldwachter die het voorbeeld van bereidwilligheid en dienstvaardigheid, en die trouw en stipt was, in 't volbrengen van zijn plichten, werd tijdens den nacht door dieven overvallen, en ach, twee kogels doorboorde zijn hart, en als een moedig man stierf hij in dienst van zijn volk, daarom zal zijne gedachtenis door het volk gezegend en met dankbaarheid bewaard blijven.

Bemerkt en ziet wat mij is overgekomen, o God, o God, waarom mij op zoo vrede wijze ontrukken aan de liefde mijner familie, omdat het volgens uwen wil geschied is.

Teergeliefde echtgenoot, kinderen en bloedverwanten, hebt goeden moed, de Heer zal u vertroosten na de smarteloze dagen van afscheid. Vaarwel, hierboven zullen wij elkander wederzien.

Steeds zullen uw strijdmakkers en vrienden U blijven gedenken als hun trouwe kameraad

R. I. P.

Druk Depessemier, Linkebeek

Begr. J. Theys

