

De ouderdom is eene kroon van weerdigheid, als zij op den weg der gerechtigheid gevonden wordt.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
MIJNHEER

**Marinus DE BRAUWER**

echtgenoot van Mevrouw

**Julia Van Coppenoële**

geboren te Maria-Audenhove

op 30 April 1858,

overleden te Antwerpen, 6 Maart 1934,

bediend van de **H. H. Sacramenten.**

Tot U, Heer, hebt Gij Uwen dienaar geroepen. Wij buigen het hoofd, terwijl wij bidden: «Onze Vader, die in de Hemelen zijt. ...Uw wil geschiede». En Gij, Vader in den Hemel, zie spoedig neer op onze wenschen, vereenigd met de wenschen Uwer Kerk. «Heer, geef hem de eeuwige rust, en dat het altijddurend licht hem verschijne».

De rechtveerdige sterft, maar sterft gerust: zijne dood is kostbaar omdat zij een einde stelt aan het lijden, omdat zij de voltrekking is van de zegepraal, de deur des levens en het begin der volmaakte rust. **H. BERN.**

Teerbeminte echtgenote, en bloedverwanten. Ik sterf, maar mijne liefde voor U sterft niet. ik zal U beminnen in den hemel, gelijk ik U op aarde heb liefgehad.

Bloedverwanten en vrienden, gij allen die mij gekend hebt, aan u vraag ik slechts eene gunst: bid voor mij opdat God mij genadig weze.

Jezus, Maria, Jozef !

Frs Marschang & Zn, Trapstr. 47-49 t. 301.65