

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CONSTANCE DE BREMME

Echtgenoot van Mijnheer

PETRUS DE TEMMERMAN

geboren te Opbrakel, den 16 Januari 1856 en aldaar
godvruchtig overleden den 18 Augusti 1923.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Hoe gelukkig en wijs is hij die nu in zijn leven
zoodanig tracht te zijn, gelijk hij wenscht van den
Heer in zijnen dood bevonden te worden. Waakt,
want gij weet noch dag, noch uur; God vreezen
is volle wijsheid.

Zij vreesde God van hare kindsheid af, onderhield
stiptelijk zijne geboden en bedroefde zich niet in
de beproevingen; zij bleef onberoerlijk in de vrees
des Heeren en diende God al de dagen van haar
leven.

Tob. 11, 13, 14.

Heer, hetgeen ik lijde gaat voorbij en neemt een
einde, maar hetgeen ik hoop te bereiken, zal nooit
eindigen.

S. Aug.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen, het is geschnied
gelijk het den Heer liefue; weest mij indachtig
in uwe gebeden, bemint elkander, vrees God en
onderhoudt zijne geboden.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 jaren en 7 quadr. afl.)

R.

I.

P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert. Nederbrakel.