

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**THERESE DE BREMME**

weduwe van Mijnheer

**LEO DERNICOURT**

geboren te Oprakel, den 13 Januari 1847 en aldaar  
godvruchtig overleden den 8 Juni 1921.

*Versterkt door de H. H. Sakramenten der steruenden*

ZIJ WAS LID VAN DE CONFRERIE VAN HET H. HART.

—♦♦♦—  
God heeft haar bereid gevonden omdat haar leven  
sedert lang eene gedurige voorbereiding was tot den  
dood. H. Theresia.

Gedenk, o Heer, dat zij voor uwe oogen getrou-  
welijk gewandeld en met een oprecht hert heeft  
omgegaan en gedaan heeft wat u aangenaam was ;  
dat dus hare rustplaats in vrede zij en hare woning  
in het heilig Sion. Officium Eccl.

Vol van dagen en in eenen gelukkigen ouderdom,  
is zij in den Heer ontslapen met eene volkomene  
onderwerping aan den goddelijken wil. Gen. 25.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik heb u het  
goede voorbeeld gegeven ; in den schoon-en hemel  
zal ik vurig God smeeken, dat gij het al de dagen  
van uw leven moget navolgen. Bidt voor mij.

Jesus, Maria en Jozef (7 j. en 7 quad. afl.)

R.

I.

P.

-----  
Nederbrakel. We O. Van Nieuwenhove & H. Baguet