

Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel.

## Bid voor † de ziel

van de Eerwaarde

# ZUSTER MARIE MONICA

in de wereld

Juffrouw CLEMENTINE DE BUCK

Geboren te Gent, den 31 Januari 1859,  
In 't klooster getreden der Zusters van het  
H. Hart van Maria te Nederbrakel, den 26-1-1886.  
Ontving er het H. Kloosterkleed den 10-5-1886.  
Werd er geprofeest den 15-5-1887.  
Ontsliep er in den Heer den 30-12-1936.  
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

Wat is een goed doorgemaakt kloosterleven anders dan een aanhoudend vergeten van zich zelf om God trouw te kunnen dienen en 's naasten tijdelijk en eeuwig geluk te helpen bewerken.

Zuster Marie-Monica voegde bij haar nooit falenden werklust een joviaal en gediensig karakter, dat haar de genegenheid won van allen die met haar omgingen. Haar aandenken zal lang bewaard blijven.

Zij zag met gerust gemoed den dood naderen, naar hem verlangend als naar den overgang tot een leven van eeuwiggen vrede en volkomen geluk in den schoot van God.

Dierbare Oversten en Zusters, ik ga van u weg met een diepe dankbaarheid in mijn hert voor de genegenheid die gij mij schonkt en de goede, aanhoudende zorgen, waarmede gij mij omringdet. Ik zal u dit alles vergelden door mijn bidden voor u bij den hemelschen Bruidegom.

Bemide Familie, ook voor u bid ik opdat God u allen brenge in den hemel voor denwelken Hij u schiep en waar ik op u wacht.

Mijn Jezus, bermhertigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn zaligheid.  
300 d. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.