

Vader, in Uwe handen beveel ik mijnen geest..



**Gedenk in Uw vroom gebed de Ziel**  
van

**REMI DE BUYSSCHER**

ECHTGENOOT VAN  
**ELVIRA LOEDT**

geboren te Schoorisse den 18 Juli 1879 en  
er schielijk overleden den 11 September 1949.

Bediend met het H. Oliesel in extremis.

— - 0 - —

Hoe gelukkig en verstandig is hij, die nu zodanig  
pooft te leven, als hij wenst bevonden te worden bij  
de dood.

NAV. CHR. XXIII 2

Van de duurzame overledene mag dit wel gezegd.  
Hij was een brave man die voor vrouw en kinderen  
toewijding en liefde was. Hij was de dag der kermis  
trouw ter kerke geweest, gelijk hij trouwens iedere  
zondag deed niettegenstaande zijn gang moeilijk was.  
Hij was met de zijnen gezellig samen en zie plots valt  
hij achterover, een zucht... en de dood is ingetreden!  
Wat is dan toch een mensenleven, 's morgens nog fris  
en gezond zijn en 's avonds reeds van deze wereld ge-  
scheiden. De mens moet zich op aarde als een reiziger  
en vreemdeling aanzien.

Duurbare Echtgenote, op onvoorziene wijze ben  
ik van u moeten scheiden. Wij hebben samen vele  
jaren gelukkig geweest en gezorgd voor het welzijn  
onzer kinderen. Heb dank voor uw genegenheid.  
Gedenk mij iedere dag in uw gebeden en in uw veel-  
vuldige Communies en H. Missen.

Geliefde Kinderen, ge weet hoe ik u beminde, hebt  
elkaar lief en weest moeders steun en troost, doet niets  
wat haar bedroeven kan. Bidt veel voor mij,  
Zoet Hart van Jezus wées mijn troost en toevlucht.

---

Dr. Portois Schoorisse.