

Mijn Jezus barmhartigheid! Uw H. Wil geschiede!



**TER ZALIGER GEDACHTENIS**

van

**GEORGETTE DE CLERCQ**

dochtertje van

**VICTOR & ODILE VAN LIEFDE**

geboren te Schoorisse den 17 Januari 1924  
en in de stichtendste godsvrucht overleden  
te Audenaerde den 19 November 1939.  
Versterkt door de HH. Sacramenten.

- - 0 - -

Georgette was een echt voorbeeldig christen kind; zij muntte uit in deugden jegens haar zelve, jegens hare ouders, jegens God: altijd vroolijk, liefvallig en zedig; altijd eerbiedig, gehoorzaam en behulpzaam; en altijd bovenal godvruchtig en godsdienstig, vol ijver en liefde voor het huis van God: elke week zag men dat lieve kind den koor schuren, en wat ze deed was wel gedaan. - Ze was het goede toegewijd en wat er toe leidde was haar liefkoos: - van Zondag school, E.K. en B.J.B. was ze beste lid. - Hoe klein en jong ook nog in ons oogen, was ze volwassen en rijp voor den Hemel en God heeft niet toegelaten dat zijn uitverkoren kind zoude bezoedeld worden door langer te leven. Uw Heilige Wil geschiede! « bede van het stervende kind.»

Beminde Ouders, Broeders, Zusters en Familie, God gaf me, God nam me, Zijn Naam zij gebenedijd. Uw kind is heengegaan en zijn liefde zal voortleven voor U; ik wil uwe lieve beschermster zijn in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Troost Vader en Moeder en al de mijne.

**ZIJ RUSTE IN VREDE.**

---

Druk. V. Portois Schoorisse.