



TER ZALIGER GEDACHTENIS
van Mijnheer

REMI DE CLOOTER

Echtgenoot van Mevrouw

ADOLPHINE BERTOUIL

geboren te Nederbrakel, den 27 Juni 1847 en aldaar
overleden den 23 November 1923,

Voorzien van de H.H.Sacramenten der stervenden.

O heilig Kruis, onder uwe schaduwe
rust en hoop ik.



Ten dage der beproeving heb ik den Heer
gezocht; ik heb smekend mijne handen
tot Hem verheven en ben in mijne hoop
niet teleur gesteld. Ps. xxxvi. 2.

Een vermorzeld en vernederd hart zal
de Heer nooit verstooten. Ps. 1. 19.

Weest steeds indachtig dat de dood on-
ophoudend waakt. Daarom zorgt voor uwe
ziel vooraleer het uur slaat; doet g'ede
werken vooraleer de dood U treft, want
de tijd van verdiensten eindigt aan het
graf. ECCL. xiv.

Maria is de deur des Hemels; gelukkig
en voorzichtig dezen die in Haar hun
betrouwen stellen. H. ALPH.

Bemide Echtgenooten, dierbare Kinde-
ren en Bloedverwanten, alles is geschied
gelijk het den Heer heeft behaagd, dat
zijn Goddelijke Wil gebenedijd zij. Weest
mij in uwe gebeden indachtig. Wel dra
na dit kortstondig leven zullen wij mal-
kander wederzien in het Hemelsche Va-
derland.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil
(300 d. afl.)

R. I. P.