



TER NAGEDACHTENIS  
van

**ETIENNE DE COCK**

Lid van de Katholieke Koninklijke Fanfare  
"Vlijt en Kunst"  
Leerling aan de Gemeenteschool te Sottegem.

BID VOOR DE ZIEL  
van zaliger Jonge Heer  
**ETIENNE DE COCK**

Zoon van **Richard** en van **Emelie DE VUYST**  
geboren te Strijpen op 13 Juli 1934 en godvruchtig overleden te Gent, op 20 November 1946.  
Versterkt door de H.H. Sacr. der Stervenden.

Hij was een levenslustige jongen, zacht van karakter, goed van hart, hij was Vaders en Moeders lieveling, ja hun geluk, troost en hoop, op school leerde hij vlijtig vooral zijn muzieklessen volgde hij met zooveel iever. Helaas! hij is heengegaan... afgesneden als een bloem in haar eersten bloei... hij werd overgeplant in het huis van den Heer.

Christus zag dezen jongen aan en Hij beminde hem. Zijn ziel was te schoon en zijn hart te teer om 't aardsche wee te dragen: daarom heeft de Heer hem opgeroepen om het waar geluk en de eeuwige vreugde te genieten.

Wij beminden en aanbaden hem en omdat wij hem zoo liefhadden kunnen wij hem niet vergeten!

Dierbare bedroefde Ouders en Familieleden, vaartwel... weent niet als dezen die geen geloof hebben, brengt uw groot offer met onderwerping aan God.

Bidt voor mij en ik zal voor U bidden in den hemel.

Dierbare Meesters en Schoolmakers tot weertiens hierboven bij God.

H.Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.  
(300 dagen afl.)

De Familiën **DE COCK**, **DE VUYST**, **GLORIEUX**, **BROEKAERT** danken U voor de innige deelneming.