

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.

(100 dag. afl.)



## Salige Gedachtenis

VAN MEVROUW

# MARIA DE COCK,

ECHTGENOOTE VAN

## Mijnheer MAURIEL DE COCK,

geboren te St Louis-Deerlijk, den 13 Juli 1891 en godvruchtig overleden te Weiden, den 22 December 1931,  
*versterkt door de HH. Sacramenten.*

Deze dierbare overledene was een weerdige echtgenoot en teerhartige moeder. Zij was bezorgd met haar huisgezin en vond haar genoeg in het volbrengen van hare huiselijke plichten.

Noch de kunst der geneesheeren, noch de verlangens van haar echtgenoot, noch de tranen harer kinderen, noch de vurige gebeden van hare familie en vrienden waren machtig genoeg om haar de gezondheid terug te schenken.... de Allerhoogste had het anders geschikt.... dat zijn Goddelijken Wil geschiede. God gaf, God nam; dat zijn H. naam gebenedijd zij.

Mijn beminde echtgenoot, gij waart mijn geluk, mijne lieve kinderen, gij waart mijne kroon; De onverbidde-lijke dood heeft ons gescheiden. - Nu zijt gij in droefheid geslagen, maar de christene hoop moet u opbeuren. Wij zullen elkaar in den hemel weer ontmoeten. Intusschen herinnert u wel wat ik voor u gedaan heb; bewaart het aandenken uwer echtgenoot en moeder, en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, verlicht ons, helpt ons en maakt ons zalig. Amen.

(300 dag. afl.)

Eename, Vander Stuyft - Taverniers.