

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven, van nu  
afaan, zegt den Heer zullen zij rusten van hunnen arbeid,  
waat hunne werken volgen hen. Apoc : XIV . 13



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

# CAMIEL DE CUBBER

zoon van

Karel-Louis en Emerence DE CUBBER

geboren te Oprakel den 12 November 1861.  
en er godvruchtig overleden den 23 Maart 1946.  
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



Zijne rechtschapene inborst en zijne minzame handelwijze, hadden hem de genegenheid en den eerbied verworven, van allen die hem kenden — Hij verachte noch hinderde niemand, kwaadsprekend was hem onbekend, en uit liefde tot God, had hij volgarne dienst te bewijzen. Hij leidde een werkzaam leven wel wetende dat zijn arbeid niet zonder verdiensten zal zijn als hij in den Heer gedaan is.

Hij heeft met geduld en onderwerping aan Gods wil zijn lijden opgedragen en is ontslapen in vrede.

De wereld en hare begeerlijkheid gaat voorbij, maar die den wil Gods volbrengt leeft in eeuwigheid,

(I Joan 11-17)

Vaartwel, beminde nicht, ik vergeet uwe verkleefdheid nooit ! en gij lieve bloedverwanten hebt dank voor de gedurige zorgen mij onophoudend verleend, in mijne oude jaren.

Blijft mij steeds indachtig in uwe gebeden, omdat wij malkander wederzien in den schoonen hemel

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Zoete Herten van Jezus en Maria, wees mijn toevlucht,

(300 dag. afl.)

---

Uitg. Marcel Deltand, Koster. Oprakel