



Bid voor de ziel

van Mevrouw

VIRGINIE DE CUBBER

weduwe van Mijnheer

FRANCIES VAN MAELDERGHEM

geboren te Oubraker den 20 Januari 1853,
en aldaar godvruchtig overleden den 20 April 1941.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een brave vrouw, een liefderijke en goede moeder; vroom en godvruchtig, wijs en voorzichtig, zachtmoedig en minzaam met eenieder en gansch toegewijd aan 't welzijn van allen die haar duurzaam waren. Zoo was haar leven voorzeker aangenaam aan God en zal zij nu het Loon ontvangen dat de Heer heeft voorbehouden aan dezen die hem hier op aarde trouw en standvastig dienden.

Rijk in verdiensten voor den Hemel zijn deze die hun leven lang hebben doorgebracht in de vrees des Heeren, in werken en zorgen voor hun huisgezin, en sterven in volkomen overgave aan Gods H. Wil.

Geliefde kinderen, duurzame broeder, ik dank u voor uw genegenheid, voor alles wat ge voor mij hebt gedaan. Ik verlaat u met het vurig verlangen naar God en naar den Hemel, eens zien wij daar elkan- der terug.

Gedenkt mijn ziel dikwijls in uw gebeden en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk, Wed. O, Surdiacourt