

Onze dagen zijn als schaduwe op aarde en geen  
verblijf is er.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**WALTER DE CUBBER**

Echtgenoot van Mevrouw

**EMMA LABIAU**

geboren te Schorisse de 10 October 1887  
en aldaar schielijk overleden  
de 7 Juni 1954.

— - o - —

O mens, wat is uw leven hier op aarde toch broos  
en kort, vandaag zijt ge en morgen is uw uur gesla-  
gen en valt ge in de greep des doods.

De aarde is een ballingschap, het leven een voorbij-  
gaan, de dood een ingaan in de eeuwigheid.

Hij was eenvoudig en rechtschapen, hij heeft noch  
kwaadsprekerij noch laster gekend en zijne recht-  
zinnige inborst deden hem van eenieder beminnen.

Beminde Echtgenote, Kinderen en Kleinkinde-  
ren, duurzame Zuster en Familieleiden, vaartwel,  
mijn aandenken weze U duurzaam.

**Mijn Jezus barmhartigheid!**

---

Dr. Portois Schorisse.