

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel

van

LEO ANSSENS

echtgenoot van

ALIDA HOEBEKE

geboren te Oprakel, den 25 Augustus 1894 en schielijk
overleden te Hensies den 12 Januari 1946,

De duurzame overledene was een voorbeeldige echtgenoot, een bezorgde huisvader, bekommerd om het geluk van zijn vrouw en zijn kinderen.

Hij was een stoere mijnwerker, die zich niets ontzag. Het leven was soms hard. Elken dag, van in den vroegen morgen, moest hij het huis verlaten, om voor gansch den zonnigen dag, neer te dalen in de mijn, zoo korte stonden, en dan nog moe en afgemat, kon hij het huiselijk geluk bij vrouw en kinderen genieten. Dat deed hem pijn, maar dat alles leed hij gaarne, omdat hij het leed voor vrouw en kinderen. Hij was nog vol levenslust en de zoon van zijn huisgezin. Hij is er werkelijk in geslaagd, zijn familie gelukkig te maken.

Geliefde vrouw, mijn duurzame kinderen, de mensch mikt, maar God beschikt, Gods wegen zijn onnaspeurlijk, ondoorgrondelijk zijn zijn raadsbesluiten. Groot is uw droefheid en uw smart, bij dezen zwaren slag, Met gebroken hart zie ik U staan aan de rand van mijn graf, Hebt betrouwen op den Algrootten God. Zwaar kan Hij slaan, maar zoet kan Hij zalven. Aanvaardt dit zware offer met grootmoedigheid. Wat God doet is wel gedaan. Troost u alles komt ten goede. Vaartwel en leeft schoon, en wees mijn ziel indachtig in uw gebeden. Eens zien wij malkander weer, in Gods grooten en schoonen hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(50 dagen aflat.

Uitg. Marcel Deltand Koster, Oprakel